

Getuigenis

De volkomen blijdschap die God geeft

De blijdschap die God geeft in Christus, is een volkomen blijdschap. Het is een blijdschap die geheel anders is dan die van de wereld. Die is afhankelijk van de omstandigheden, maar de vreugde en vrede die God geeft in Christus is volkomen, omdat je mag weten dat Gods handen onder je zijn, hoe dan ook, en dat Hij van je houdt. En dat Hij dat waar maakt! En daarom kan niets en niemand die volkomen blijdschap ons ontnemen. Het geheim van een blij en ontspannen leven is alleen in Christus te verkrijgen.

Maar voordat deze woorden in de praktijk van mijn leven werkelijkheid werden, ging er wel het een en ander aan vooraf. Ik was al wel gegroeid in “mijn” geloof, d.w.z. Gods Woord werd duidelijker door Bijbelstudie. De Heere wist dat ik Hem wilde dienen door Zijn wil te doen. Gods wil is: Christus leren kennen: Wie Hij is en wat Hij heeft gedaan. Deze blijdschap en ontspannenheid is een Goddelijk geschenk. Het is genade te mogen weten dat het lijden, de kruisiging, en het sterven van Jezus Christus de oude, gevallen wereld teniet heeft gedaan. De Here Jezus riep uit toen Hij aan het kruis hing: **“HET IS VOLBRACHT”**.

Voor God was toen alles hersteld. Alleen nog niet zichtbaar voor het oog, maar wel zichtbaar voor God, die de Schepper is. En dit alles zal in latere tijden ook voor de mens zichtbaar worden.

De mens is hierdoor, door het offer van Christus, met God VERZOEND!! Dit is een Goddelijk FEIT, de GENADE die God ons aanbiedt. Romeinen 5:8-11:

- ▲ “.....wij roemen zelfs in God, door onze Here Jezus Christus, door Wie wij nu de verzoening ontvangen hebben. (11b).

Christus heeft de mensheid in een nieuwe positie gezet!! Dit is de WAARHEID, de enige Waarheid die er is!! Echter, dit geschenk, deze Genade, deze Waarheid moeten we aannemen en ons eigen maken, geloven dat dit de realiteit is. Wanneer we dat niet doen, ervaren we onze verzoening en de nabijheid van God niet.

Geestelijk is er een nieuwe mens geschapen in Christus. De oude, gevallen mens is met Hem gestorven toen de Heere Jezus ALLEN tot Zich trok toen Hij van de aarde verhoogd werd en aan het kruis stierf. (Zie o.a. Johannes 12:32, Romeinen 6:6).

De nieuw geschapen mens is mede met Hem opgewekt uit de doden en mag leven vanuit de vergeving en vanuit het nieuwe leven. Dát is de nieuwe positie van de mens die door Christus verzoend is met God.

- ▲ De mens staat verzoend voor God.
- ▲ Dit is dezelfde positie als die van vóór de zondeval.

De mens kan opnieuw kiezen: **Vóór of tegen God.**

Zo zien we dat hetgeen de Heere Jezus heeft gedaan veel meer betekent, dan we als mens kunnen begrijpen. Toen de Heere in de Hof van Gethsémané Zijn wil overgaf aan de Vader om Diens wil te doen, betekende dat Zijn dood. De Heere zei:

♣ “Niet Mijn wil, maar Uw wil geschiede!”

Na Zijn opstanding uit de doden kon Hij Zijn leven aan de mens geven wanneer deze mens in Zijn dood en opstanding ging geloven. Zijn leven in ons betekent blijdschap, rust, vrede, liefde. Zonder Jezus Christus blijven we leven vanuit de wereldse gedachten en methodes en leven we altijd in een soort onrust en onvrede. In Christus ontvangen wij nieuwheid van denken die door God wordt behoed.

Maaraangezien de mens zelf autonoom wil zijn over zijn/haar leven, moet er eerst iets gebeuren voordat dit alles kan worden uitgewerkt.

Ook wij moeten persoonlijk onze wil aan God geven om Zijn Leven te ontvangen. En dat kost strijd, dat kost ons leven! En zegt dat niet alles? Want wie wil zich nou volkomen overgeven aan de Heere? Dat is toch eng, alsof je in het diepe springt? Theorie en praktijk staan vaak tegenover elkaar. We hebben dan nog ons eigen geloof dat afhankelijk is van de omstandigheden en open staat voor allerlei verkeerde invloeden uit de wereld om ons heen. God wil ons “HET GELOOF VAN CHRISTUS” geven.

Hem leren kennen door de verdrukking heen

Tot zover de inleiding die voor mij wel de waarheid was, maar toch meer afhing van hetgeen ik zag en hoorde en die waarheid bleef voor mij min of meer afhankelijk van de omstandigheden.

Hoe zou deze theorie echte praktijk kunnen worden in mijn leven, zou dat ooit kunnen? Dat vroeg ik mij dikwijls af. Ben ik wel echt Gods kind?

Want:wat als er echt iets in mijn leven gebeurt en ik het zelf niet meer onder controle heb? Geloof ik dit dan nog en weet ik dan nog zeker dat God het beste met de mens voor heeft en met mij? Wil de Heere echt met mij verder na alles wat ik gedaan heb in mijn leven en waar Hij weet van heeft? Deze angst en onzekerheid hielden mij vaak bezig.

Er waren twee dingen nodig in mijn leven:

- ♣ Ik moest de Heere RECHT leren kennen.
- ♣ Ik moest mijn angst zien kwijt te raken.

Beide heeft de Heere uitgewerkt in mijn leven. Ik werd ernstig ziek door een bacterie-infectie, had 40 graden koorts, en moest onmiddellijk worden geopereerd.

De ontstekingswaarde was levensbedreigend. Deze ingreep bleek niet afdoende te zijn, de koorts kwam terug en opnieuw werd ik, na een maand, weer geopereerd en moest er veel dieper worden gesneden in mijn rug. Ik was beide keren levensbedreigend ziek.

Al met al heeft deze periode bijna een jaar geduurd, want de wond moest door het lichaam zelf worden gesloten. Dit gebeurde niet helemaal, en er moest na 11 maanden een plastisch chirurg aan te pas komen om de wond helemaal te sluiten. Ik kreeg thuiszorg voor de medische verzorging, bijna een jaar lang. Ook kwam ik in een verpleeghuis terecht omdat ik niets meer kon door de pijn en de medicatie. Ik kon niet meer voor mezelf zorgen. Ik was

volkomen stil gezet, en overgeleverd aan de verzorging door anderen.

Ook deze weken in het verpleeghuis, waar ik het heel naar vond psychisch, zijn achteraf heilzaam voor mij geweest. Toen ik weer thuis was en het soms moeilijk had, dacht ik altijd terug aan die tijd en kon ik me optrekken aan het feit dat ik weer thuis was en mezelf weer beetje bij beetje kon redden.

Ik wil dit graag met broeders en zusters delen, want mijn leven is door deze periode zeer ten goede veranderd. Mijn angst is weg, want de Heere voorzag in alle dingen.

Mijn getuigenis is dan ook dat de Heere Zelf voorzien heeft in alles, voordat ik er om kon vragen. Ik heb geleerd mijn leven volkomen in Zijn hand te leggen. Trouwens: ik had geen andere keuze en werd er toe gedwongen. Wat een vreugde en vrede heeft mij dit gegeven. Ik heb de Heere mogen leren kennen als een enorme liefdevolle Vader die Zich over mij heeft ontfermd. En dit is voor ieder mens weggelegd die zich volkomen aan Hem wil overgeven. Hij zoekt het beste van het beste voor de mens.

Dit alles heb ik tijdens de ziekte ervaren, maar achteraf nog veel sterker, wegens de verwondering die in mij groeide over zoveel liefde en trouw van de Heere.

Achteraf zeg ik elke dag tegen de Heere:

- ▲ “Wat hebt U mij enorm gezegend en dank U wel dat ik U zó heb mogen leren kennen. Zonder deze ziekte geschiedenis was dat niet mogelijk geweest. U hebt mij volkomen stil en totaal afhankelijk van U gemaakt. Wat een geweldige genade dat dit mij is overkomen. Ik heb mij gevoeld als een ellendig mens, niet alleen lichamelijk, maar nog meer tegenover U Heere, omdat U zo naar mij hebt willen omzien en mij genezen hebt. Dat heeft me klein en nederig gemaakt, volkomen afhankelijk van U. Deze periode van ziekte is het beste wat mij is overkomen vanuit Uw genade, Vader”.

Het is nu anderhalf jaar geleden dat ik weer helemaal in de running ben en over ruim vier maanden hoop ik 80 jaar te worden. De leeftijd speelde dus ook een rol. Ik dank de Heere iedere dag voor dit wonder in mijn leven, ook voor de genezing, maar bovenal voor het feit dat ik de Heere heb mogen leren kennen Wie Hij is. En ik ben ervan overtuigd dat Hij nog vele malen groter en liefdevoller is dan ik iedere dag mag ervaren:

- ▲ Ex 34:10: “Gij zult het werk des Heren zien, want ontzagwekkend is wat Ik met u doe.”
- ▲ Pred 3:17: De Heere doet Zijn werk op “een door Hem een bestemde tijd.”
- ▲ Hand 13:41: “verwondert u, want Ik werk een werk in uw dagen, een werk, dat gij voorzeker niet zult geloven, als iemand het u verhaalt.”

Hij is mijn ALLES geworden!! De Heere Jezus is gekomen om ons Leven en overvloed te geven. Dat is de Waarheid die alle andere dingen ver overtreft en alle verstand te boven gaat!!

Juni 2019

Naschrift Bert Boersma: Dit getuigenis is op papier gezet door een alleenstaande zuster in de Heere.