

# Jaagt naar de Prijs der Roeping Gods

- ▲ **"Maar één ding (doe ik): vergetende hetgeen achter mij ligt, en mij uitstrekkende naar hetgeen vóór mij ligt, jaag ik naar het doel, om de prijs der roeping Gods, die van boven is, in Christus Jezus." (Fil 3:14)**

In bovenstaande tekst zit geweldig veel rijkdom opgesloten. Paulus spreekt deze woorden als een bemoediging tot de heiligen in Christus Jezus, die te Filippi zijn, en deze woorden worden ook aan de gelovigen anno 2017 gericht.

## **"Vergetende hetgeen achter mij ligt"**

Het is een grote zegen dat we alles wat achter ons ligt mogen vergeten, ja op grond van Gods Woord zelfs mogen beschouwen alsof het er nooit was geweest. Want als we zouden zien op wat geweest is, dan vinden we niets goeds. Want wij allen hebben vroeger gewandeld in de begeerten van ons vlees, handelende naar de wil van het vlees en van de gedachten, en wij waren van nature, evenzeer als de overigen, kinderen des toorns (Ef 2:3). Maar het getuigt van Gods rijke genade dat we mogen lezen:

- ▲ "Ook u heeft Hij, hoewel gij dood waart door uw overtredingen en onbesnedenheid naar het vlees, levend gemaakt met Hem, toen Hij ons al onze overtredingen kwijtschold, door het bewijsstuk uit te wissen, dat door zijn inzetten tegen ons getuigde en ons bedreigde. En dat heeft Hij **weggedaan** door het aan het kruis te nagelen." (Kol 2:13-14)

## **"En mij uitstrekkende naar hetgeen vóór mij ligt"**

Voor de gelovigen die tot het Lichaam van Christus behoren, staat er in de toekomst nog heel wat te gebeuren. Na hun verblijf op aarde zullen zij aan den lijve ondervinden, wat het betekent dat zij in Christus zijn mede opgewekt en zijn mede geplaatst in de hemelse gewesten, in Christus Jezus. In de komende eeuwen (ajonen = tijdperken) zal de overweldigende rijkdom Zijner genade in alle realiteit getoond worden naar (zijn) goedertierenheid over hen in Christus Jezus. Nu reeds zijn al die uitverkorenen geestelijk reeds in deze zegeningen gesteld, maar **dán** zullen deze dingen realiteit zijn.

Daarom broeders en zusters, zolang we nog op aarde in het vlees zijn, wandelt uw roeping waardig, want adeldom verplicht!

- ▲ "Indien gij dan met Christus opgewekt zijt, zoekt de dingen, die boven zijn, waar Christus is, gezeten aan de rechterhand Gods. Bedenkt de dingen, die boven zijn, niet die op de aarde zijn. Want gij zijt gestorven en uw leven is verborgen met Christus in God. Wanneer Christus verschijnt, die ons leven is, zult ook gij met Hem verschijnen in heerlijkheid. (Kol 3:1-4)

## "Jaag ik naar het doel, om de prijs der roeping Gods"

Hier worden vier dingen genoemd, ten eerste het jagen naar", ten tweede "het doel", ten derde "de prijs", en ten vierde "de roeping Gods".

1. **Het Jagen naar.** “Ik vermaan u dan, broeders, met beroep op de barmhartigheden Gods, dat gij uw lichamen stelt tot een levend, heilig en Gode welgevallig offer: dit is uw redelijke eredienst.” (Rom. 12:1) “Als gevangene in de Here, vermaan ik u dan te **wandelen waardig** der roeping, waarmede gij geroepen zijt.” (Efe. 4:1)
2. **Het doel.** Paulus was gegrepen door de liefde van God, en had maar één doel voor ogen, om in volledige gehoorzaamheid zijn opdracht tot een goed einde te brengen. Dat was Paulus' diepste verlangen. Deze opdracht was hem van God gegeven. En ondanks alle verdrukking die hij daarvoor moest doorstaan, was hij volledig gehoorzaam aan zijn opdracht. Hij was een dienaar geworden, naar de genadegave Gods, die hem geschonken was naar de werking van Gods kracht. (Ef 3:7). Deze kracht was de werking van Gods Geest, die hem op een geweldige manier leidde en deed volharden in zijn dienst.

Paulus' verlangen strekte zich uit naar kennis van God en de kracht van Zijn opstanding. Dit kennen is meer dan een oppervlakkig waarnemen van iets, maar een diepere, intieme relatie ervaren met God, door Zijn Zoon Christus Jezus. Deze kennis was hem zoveel waard dat hij daarvoor wilde lijden en schande dragen, net zoals de Here Jezus hem daarin was voorgegaan, en waarin de gelovigen dienen te volgen! (Fil. 3:8)

3. **De prijs.** De prijs der roeping Gods die boven is. Paulus wist dat hij met zijn wandel een prijs kon behalen. “Laat niemand u de prijs doen missen door gewilde nederigheid engelenverering, als ingewijde in wat hij heeft aanschouwd, zonder reden opgeblazen door zijn vleselijk denken, terwijl hij zich niet houdt aan het Hoofd, waaruit het gehele lichaam, door pezen en banden ondersteund en samengehouden, zijn goddelijke wasdom ontvangt.” (Kol. 2:18,19). Er wacht de apart geplaatste heiligen daar straks een prachtige beloning. Maar wat is nu de prijs der roeping Gods? Welke beloning ligt er voor die “heiligen” klaar in de hemel? Daarbij moeten we ons ervan bewust zijn, dat we die prijs niet hebben verdiend door ónze werken. De prijs wordt ons gegeven uit Gods genade. De prijs ontvangen we door Gods grote liefde. De prijs ontvangen door de waardige wandel, die de Heere zelf in ons wil bewerken.

De prijs bestaat uit meerdere kransen of kronen. De prijs wordt genoemd: "De krans der rechtvaardigheid". Het is alsof de Heere tegen Paulus, en ook tegen ons zal zeggen:

"Paulus, er zal nu recht worden gedaan. Je bent gehoorzaam geweest in het volgen van mijn opdracht, je bent daarmee in nauwe relatie, in gemeenschap gekomen met Mij, en daarmee ook in gemeenschap gekomen met Mijn lijden. Want als je mij

volgt, zul je in Mijn Naam verdrukking te verduren krijgen. Je hebt je roeping, waarmee je geroepen was in Mijn Naam waardig gewandeld, en je hebt in Mijn Naam die werken gedaan die Ik van je verlangde."

De Heere zegt: wees geduldig. Als je in Mijn wedloop blijft lopen, dan wacht voor jou de krans van rechtvaardigheid. Ik ben de Rechtvaardige rechter die rechtvaardig zal oordelen. Maar hou vol, blijf getrouw! Blijf geloven en kijk vooruit en laat niet de ballast van de wereld en van je eigen-ik, je de prijs doen missen! Dan ontvang je de onvergankelijke erekrans. Het is alsof de Heer zegt: Ik heb de werken gezien, die Ik door jouw heen mocht doen. Ik heb je toewijding gezien, de keuzes die je gemaakt hebt, je hart waarmee je Mij wilde dienen. Daarom zal Ik je kronen met heerlijkheid. En een kroon spreekt in de Bijbel altijd van heersen met koninklijke waardigheid. Bij dit alles mogen we nooit vergeten dat het alles pure genade, ja overweldigende genade van God is, wanneer wij de prijs mogen ontvangen.

4. **De roeping Gods.** Bij Paulus proef je ook een diep verlangen wanneer hij schrijft: "Dit alles om Hem te kennen en de kracht van Zijn opstanding..." (Fil. 3:10 vv). Een leven gericht op de hemel maakt het mogelijk eeuwig te genieten van het mooiste dat Hij in de hemel voor ons heeft klaarliggen.

Wat in ons leven eigenlijk alleen maar telt voor God, is of wij in alles wat wij doen of bedenken de Heere in alles de eerste prioriteit geven. Durven wij ons los te maken van alles wat ons in dit aardse bindt? Mag Hij de richting van ons leven bepalen? Durven wij volledig afhankelijk te zijn? En dan bedoel ik helemaal afhankelijk van Hem. Of zitten we bijvoorbeeld nog zo vast aan de gemeente waar we bij horen, waar we toch door allerlei regeltjes en menselijke instellingen ons afhankelijk hebben gemaakt van die instellingen. In de wereld zal niet veel eer zijn te behalen met onze wandel en onze totale afhankelijkheid in Christus. Maar bij God zullen we door onze wandel in Christus een onvergankelijke erekrans ontvangen.

## De prijs missen?

Ja, we kunnen de prijs missen, want we lezen in Kol 2:18: "Laat niemand u de prijs doen missen....." Dat is dus letterlijk je prijs missen. Wanneer je de prijs mist, dan heb je niet gejaagd naar het doel, dus dan heb je het doel (van je leven) ook gemist. En het doel missen betekent hetzelfde als: "dat is zonde!" Als wij bezig zijn met een levenswandel, die er misschien van de buitenkant wel mooi uitziet, maar die eigenlijk alleen maar ego-centrisch is, dan is onze wandel niet op Christus afgestemd, dan kan het zijn dat we de prijs mislopen. Omdat "hij/zij zich niet houdt aan het hoofd, waaruit het gehele lichaam, door pezen en banden ondersteund en samengehouden, zijn goddelijke wasdom ontvangt." (Kol. 2:19).

Heel veel regeltjes van mensen over hoe je moet leven, zelfs als die regels door een kerk worden opgelegd, wat je allemaal moet doen om geestelijker te worden, kunnen ons, wanneer we ons daardoor laten leiden, wel eens de prijs doen missen.

- ▲ "Indien gij met Christus afgestorven zijt aan de wereldgeesten, waartoe laat gij u, alsof gij in de wereld leeft, geboden opleggen: raak niet, smaak niet, roer niet aan;

dat alles zijn dingen, die door het gebruik teloorgaan, zoals het gaat met **voorschriften en leringen van mensen**. Dit toch is, al staat het in een roep van wijsheid met zijn eigendunkelijke godsdienst, zijn nederigheid en zijn kastijding van het lichaam, **zonder enige waarde** (en dient slechts) tot bevrediging van het vlees." (Kol 2:20-23)

Nu moeten we niet denken, dat als we de prijs missen, dat we dan ook verloren zijn. Want uit het Woord weten we duidelijk, dat wanneer we de Here Jezus als onze verlosser hebben aanvaard, dan mogen we kinderen van God zijn. Daarmee ligt het "behouden zijn" vast door het volbrachte werk van Christus!. Maar de prijs wordt niet voor niets "de Prijs der roeping Gods" genoemd. De prijs staat daardoor in relatie tot een bijzondere roeping, en bij die roeping hoort ontegenzeggelijk op grond van Gods Woord weer een bijzondere opstanding. Iedere gelovige die hoort bij het Lichaam van Christus zal die bijzondere opstanding meemaken:

- ▲ "(Dit alles) om Hem te kennen en de kracht zijner opstanding en de gemeenschap aan zijn lijden, of ik, aan zijn dood gelijkvormig wordende, zou mogen komen tot de opstanding (= exanastasis) uit de doden. Niet, dat ik het reeds zou verkregen hebben of reeds volmaakt zou zijn, maar ik jaag ernaar." (Fil 3:10-11).

Letterlijk staat er: "de uitopstanding van tussen de doden uit". Het woord "exanastasis", in het Grieks "ἐξανάστασις" komt slecht één keer in de grondtekst voor. Het wordt hier gebruikt in relatie tot de positie die God in Christus heeft toebereid voor alle heiligen én getrouwen, die samen het Lichaam van Christus vormen. Het is de enige groep gelovigen, die nadat ze gestorven zijn, "van tussen de doden uit" hun positie mogen innemen dáár waar Christus nu reeds is.

Daarom staat er ook:

- ▲ "Indien gij dan met Christus opgewekt zijt, zoekt de dingen, die boven zijn, waar Christus is, gezeten aan de rechterhand Gods. Bedenkt de dingen, die boven zijn, niet die op de aarde zijn. Want gij zijt gestorven en **uw leven is verborgen met Christus in God.**" (Kol 3:1-3)

Nu reeds is dit geestelijk de positie van de leden van Christus' Lichaam, want we lezen in Efeze 2 dat we reeds mede met Christus zijn opgewekt, en ons met Christus een plaats is gegeven in de hemelse gewesten. (Efeze 2:6). In de grondtekst staat "epouranios" (= επουρανιος), wat door de vertalers is vertaald met hemelse gewesten, maar wat in dit geval wijst op de plaats waar Christus nu is, namelijk in de rechterhand des Vaders, volgens Efeze 1:20, waar hetzelfde woord "epouranios" in de grondtekst is gebruikt.

Na het afleggen van het aardse lichaam zullen de leden van Het Lichaam van Christus in realiteit deze positie in het hemelse mogen innemen. Wanneer dan eenmaal het complete Lichaam bij Hem zal zijn, zal de dag aanbreken, waarvan geschreven staat:

- ▲ "Wanneer Christus verschijnt, die ons leven is, zult ook gij met Hem verschijnen in heerlijkheid." (Kol 3:1-3)

Tot dusver hebben we gezien dat leden van Het Lichaam van Christus een prijs kunnen behalen, maar ook die prijs kunnen missen. Niet iedere gelovige, behorende bij het Lichaam van Christus zal na zijn/haar individuele opstanding een prijs in ontvangst kunnen nemen. De prijs hangt heel nauw samen met de manier waarop we op aarde "in Christus" hebben gewandeld. Met ander woorden, of we hier op aarde onze roeping waardig hebben gewandeld.

## **Wat is onze roeping?**

Er is in Gods Woord sprake van meerdere roepingen. We gaan in dit artikel alleen kijken naar de roeping betreffende het Lichaam van Christus, de roeping die Paulus bekend mocht maken na Handelingen 28, en die in die tijd niet was na te speuren in de Schriften. Deze roeping was reeds bij God bekend vóór de tijden der eeuwen. (2 Tim 1:9). Deze roeping kunnen we ontdekken door de verlichte ogen van ons hart, die we krijgen door de werking van Gods Geest in ons, die ons toont hoe rijk de heerlijkheid is van de erfenis van die roeping bij de heiligen. (Ef 1:18).

Paulus, de gevangene des Heeren, vermaant ons te wandelen waardig der roeping, waarmede we geroepen zijn. (Ef 4:1). Wij zijn geroepen in de ene hoop van onze roeping, (Ef 4:4) geroepen met een heilige roeping, niet naar onze werken, maar naar Zijn eigen voornemen en de genade, die ons in Christus Jezus gegeven is vóór eeuwige tijden. (= voor de tijden der eeuwen) (2 Tim 1:9)

Zoals gezegd, kunnen we die roeping uitsluitend ontdekken door "de verlichte ogen" van ons hart. Dit betekent dat we met geestelijke ogen nieuwe geestelijke dingen mogen ontwaren in Gods Woord. En om die "ene hoop van onze roeping", waarvan Paulus in zijn latere brieven schrijft, te ontdekken, is het werkelijk nodig om die geestelijke bril op te zetten. In de praktijk houdt dit in, dat we bereid moeten zijn alle overleggingen des harten, die gevormd zijn in de loop der tijd door allerlei tradities, en gevormd zijn door de overlevering der vaders, aan de kant te zetten, om ruimte te maken voor Gods Woord.

Want mét al die ballast is het onmogelijk om de hoge roeping waarmee we geroepen worden te verstaan. Dát is ook de reden dat de hoge roeping, die Paulus ons in opdracht van de Heere bekend mocht maken, vaak niet wordt verstaan, met het gevolg dat de zienswijze op de (boven)hemelse roeping ten onrechte vaak als een dwaalleer wordt neergezet.

Niet voor niets was Paulus de uitverkoren apostel om de onnaspeurlijke verborgenheid, waarin de "hoge roeping" zit opgesloten, bekend te maken. Laten we toch vooral niet de fout maken om niet acht te slaan op deze zo rijke boodschap, die door de eeuwen heen zo weinig is begrepen. Deze roeping is van een totaal andere orde dan alle eerdere roepingen. Deze roeping opent de weg voor de gelovigen om die plaats in te nemen, die tot die tijd onbereikbaar was, namelijk de positie in het Heiligdom waar God woont.

Daarom lezen in Ef 2:19:

▲ "Zo zijt gij dan geen vreemdelingen en bijwoners meer, maar medeburgers der heiligen en huisgenoten Gods."

Er is in deze tekst vertaald: "medeburgers der heiligen en huisgenoten Gods", maar uit de grondtekst had dit beter vertaald kunnen worden als "medeburgers van het Heiligste", want zo staat het in de grondtekst, het staat er als een bepaling van plaats. Dit is ook logisch, want als we huisgenoten Gods zijn, dan mogen we dáár wonen, waar God ook woont. Dus, broeders en zusters, door Gods rijke genade zijn wij **medeburgers van het Heiligste**, of anders gezegd: medeburgers van Het Heilige der Heiligen.

Het Lichaam, dat één is gemaakt, dat geschapen is in Christus Jezus, is zoveel genade ten deel gevallen, dat de leden van dat Lichaam niet alleen deze meest heilige plaats in de hemel mogen binnengaan, maar er zelfs permanent mogen wonen. Nu is dat nog een geestelijke zaak, maar na ons verblijf op aarde zal dat realiteit worden. Wat een Goddelijke Liefde! Dit overdenkende is het ook zeer te begrijpen dat Paulus zegt:

- ▲ "Want het leven is mij Christus en het sterven gewin. Indien ik in het vlees blijf leven, betekent dat voor mij werken met vrucht, en wat ik moet kiezen, weet ik niet. Van beide zijden word ik gedrongen: ik verlang heen te gaan en met Christus te zijn, want dit is **verreweg het beste**; maar nog in het vlees te blijven is nodiger om uwentwil." (Fil 1:21-24).

Paulus zegt in 1 Korintiërs 9, vers 24:

- ▲ "Weet gij niet, dat zij, die in de renbaan lopen, allen wel lopen, doch dat slechts één de prijs kan ontvangen?"

Paulus vergelijkt hier het behalen van de prijs met een wedstrijd. Hij zegt:

- ▲ "Loopt! dan zó, dat gij die behaalt! En al wie aan een wedstrijd deelneemt, beheerst zich in alles; zij om een vergankelijke erekrans te verkrijgen, wij om een onvergankelijke. Ik loop dan ook niet zomaar in den blinde en ik ben geen vuistvechter, die zo maar in de lucht slaat. Neen, ik tuchtig mijn lichaam en houd het in bedwang, om niet, na anderen gepredikt te hebben, wellicht zelf afgewezen te worden!" (1 Kor 9:25-27)

We zien hier dat er regels zijn om de prijs te behalen. Zich beheersen in alles, ons lichaam tuchtigen en in bedwang houden, onze roeping waardig wandelen, enz. Van onszelf zijn we niet in staat om deze dingen te volbrengen, en zouden we nooit de prijs kunnen behalen, maar daarom heeft God ons een geweldige geestelijke wapenrusting gegeven om te kunnen standhouden tegen de verleidingen van Gods tegenstander, ja een wapenrusting waarmee we al de brandende pijlen van de boze zullen kunnen doven. (Efeze 6:16).

Bij het hanteren van die geestelijke wapenrusting behoort een onvoorwaardelijke overgave én geloof én kennis van het Woord van God. Paulus zegt in 1 Tess 5:17: "Bidt zonder ophouden", en hetzelfde zegt hij in Ef 6:18: "En bidt daarbij met aanhoudend bidden en smeken bij elke gelegenheid in de Geest". Dit betekent natuurlijk niet dat je constant op je knieën moet liggen, maar het betekent wél dat je een constante relatie onderhoudt met God. Door die relatie leven we vanuit Zijn genade en zijn we gericht op Hem! Dan staat Christus in het centrum van onze gedachten en gevoelsleven, en dan kan Hij de richting van ons leven bepalen. Alleen dán is Gods wapenrusting werkzaam in ons leven, alleen dán zijn we

door Gods Geest in staat **onze roeping waardig te wandelen**, en de prijs te behalen.

Paulus roept de gelovigen op om hem na te volgen:

- ▲ "Weest dan navolgers Gods, als geliefde kinderen, en wandelt in de liefde, zoals ook Christus u heeft liefgehad en Zich voor ons heeft overgegeven als offergave en slachtoffer, Gode tot een welriekende reuk." (Ef 5:1-2)
- ▲ "Weest allen mijn navolgers, broeders, en ziet op hen, die evenzo wandelen, gelijk gij ons tot voorbeeld hebt." (Fil 3:17)

## Dus wat is nu onze roeping?

**Ten eerste** geloven dat Paulus een speciale bediening van God had gekregen, namelijk de bekendmaking van het geheimenis (verborgenheid) van Christus, welke hem door openbaring was bekend gemaakt (Hand 26:16). Deze verborgenheid was tot Hand 28:28 totaal onbekend en niet na te speuren in de toenmalige bekende Schriften.

**Ten tweede** is onze roeping dat we geloven in die verborgenheid, namelijk dat we mede-erfgenamen zijn, mede-leden en mede-genoten van de belofte in Christus Jezus zijn. Geloven dat de heiligen én getrouwen tezamen het Lichaam van Christus vormen, en bij Christus' komst met Hem zullen verschijnen in heerlijkheid.

**En ten derde** is onze roeping om te gaan wandelen in die roeping Gods. Want het is werkelijk een roeping van God. Die bediening is door Gods genade aan Paulus gegeven, terwijl God daarbij ú (waarde lezer) op het oog had. Zo staat het in Efeze:

- ▲ "Gij hebt immers gehoord van de bediening door Gods genade mij **met het oog op u** gegeven: dat mij door openbaring het geheimenis bekendgemaakt is, gelijk ik boven in het kort daarvan schreef." (Ef 3:2-3).

Voor alle duidelijkheid is het goed om Efeze 3 in zijn geheel te lezen.

- ▲ "Ziet dus nauwlettend toe, hoe gij wandelt, niet als onwijzen, doch als wijzen." (Ef 5:15).

Dus wanneer we wijs willen wandelen, dan slaan we acht op hetgeen Paulus door Gods rijke genade mocht verkondigen in zijn brieven na de Handelingen. En daar worden we nog wijzer van, want dan zijn wij met elkaar in staat om de verborgenheid te vatten:

- ▲ "Hoe groot de breedte en lengte en hoogte en diepte is van de rijkdom der heerlijkheid van Zijn erfenis in de heiligen, ver boven alle overheid en macht en kracht en heerschappij, het doel van de prijs der roeping Gods die boven is." (Ef 3:18 en Ef 1:21)

We zijn geroepen tot een wandel, die ons geestelijk geschikt maakt om een belangrijke dienst in de toekomst te vervullen. Daarom zal er een toetsing plaatsvinden, een beproeving van ons geloof in ons leven, namelijk of wij onze roeping waarmee wij geroepen zijn, waardig hebben gewandeld. Het ontvangen van de prijs, een kroon is geen automatisme. Zo'n kroon is een prijs. Een prijs echter kan worden gewonnen, maar helaas ook worden verloren. Gods Woord waarschuwt niet voor niets:

"Houd vast wat gij hebt, opdat niemand uw kroon neme." (Openb 3:11)

Deze prijs ontvangen wij alleen als een beloning, wanneer wij in de renbaan lopen, dat betekent dat wij de goede strijd des geloofs strijden en waardig wandelen naar onze roeping. Het Woord geeft ons deze voorwaarden. Bij een onwaardige wandel verspelen wij onze kroon (= prijs). Alles wat wij doen of laten, heel onze handel en wandel is daarom een toets of wij waardig zijn om de kroon te kunnen ontvangen en de bijbehorende functie kunnen vervullen. Er staat dus nogal wat op het spel.

## **Uitverkiezing**

Het is volstrekt bezijden de waarheid, zoals zovele christenen denken, dat, wanneer men tot geloof in Christus gekomen is, dat men dan een houding kan aannemen van: "Ik ben behouden, prijs de Heer", en dat men dan vervolgens denkt dat daarmee alles klaar is. Nee, door ons behoud kunnen wij deel krijgen aan een uitverkiezing. En wij worden ten opzichte van die verkiezing in onze geloofshouding, in onze wandel beproefd of wij in geestelijke zin voldoende tot wasdom komen, om straks de prijs, de verantwoordelijkheid van de kroon te kunnen dragen. Daarom moeten wij ernst maken met onze wandel, (Ef 4:1 en 5:15). Dáárom moeten wij onze behoudenis uitwerken met vreze en beven. (Fil 2:12), want er staat veel op het spel.

- ▲ "Hem nu, die blijkens de kracht, welke in ons werkt, bij machte is oneindig veel meer te doen dan wij bidden of beseffen, Hem zij de heerlijkheid in de gemeente en in Christus Jezus tot in alle geslachten, van eeuw tot eeuw! Amen. (Ef 3:20-21)

## **De Praktijk**

Wanneer we naar de praktijk van onze geestelijke wandel zien, dan moeten we als gelovigen wel eens onze verwachtingen bijstellen. Wat verwachten wij van God? Grotere ervaringen met Hem? Verwachten we meer gezangen? Of meer andere aardse zegeningen? Of verlangen we ernaar dat we met de rechte kennis van zijn wil vervuld mogen worden, in alle wijsheid en geestelijk inzicht, om de Heere waardig te wandelen, Hem in alles te behagen, in alle goed werk vrucht te dragen en op te wassen in de rechte kennis van God? (Kol 1:9-10)

Ook Paulus moest zijn keuzes bijstellen. Hij was een geleerd schriftgeleerde, doorkneed in de Schriften, maar later zei Hij:

- ▲ "Alles wat mij winst was, heb ik om Christus' wil schade geacht". (Fil 3:7), "Voorzeker", zegt hij, "ik acht zelfs alles schade, omdat de kennis van Christus Jezus, mijn Here, dat alles te boven gaat. Om zijnentwil heb ik dit alles prijsgegeven en houd het voor vuilnis, opdat ik Christus moge winnen." (Fil 3:8). Daarom zegt Paulus: "Vergetende hetgeen achter mij ligt..."

Daarom is in Paulus leven de genade van God zeer rijkelijk aanwezig, en ons tot voorbeeld geworden.

In de praktijk wil dit zeggen, dat wij geen houding moeten aannemen, zoals sommigen, die denken: "Waarom moet ik naar Bijbelstudie? Wat heb ik daaraan? Ik ben immers toch al behouden en wat heb ik er aan om alles te weten?"

Maar die onderlinge bijeenkomsten hebben wij nodig, want juist daardoor tracht de Heere onze geestelijke groei te bevorderen, zodat wij volwassen worden in het geloof. (Ef 3:17-19). Die onderlinge bijeenkomsten hebben wij tevens nodig, omdat wij alleen "samen met alle heiligen" in staat zijn te bevatten de roeping van het Ene Lichaam. Het heeft grote gevolgen wanneer wij ons onttrekken aan die onderlinge bijeenkomsten, want dan doen wij in de eerste plaats onszelf tekort, omdat er geen geestelijke groei ontstaat. In de tweede plaats doen wij dan Christus te kort, want wij ontnemen Hem de kans om aan ons en in ons te werken. En in de derde plaats doen wij onze medebroeder en zuster te kort, want wij gedragen ons geestelijk asociaal.

De Heere wil niet dat wij zuigelingen en kinderen blijven, maar dat wij opgroeien in het geloof, en **samen** gaan vatten de dingen die boven zijn, en zo onze roeping leren verstaan. Wanneer we onze roeping waardig gaan wandelen kan Christus door het geloof in onze harten woning maken.

- ▲ "Geworteld en gegrond in de liefde, zult gij dan samen met alle heiligen, in staat zijn te vatten, hoe groot de breedte en lengte en hoogte en diepte is, en te kennen de liefde van Christus, die de kennis te boven gaat, opdat gij vervuld wordt tot alle volheid Gods." (Ef 3:17-19)

Als geroepen heiligen (= apart geplaatsten) kunnen we uitsluitend die juiste eensgezindheid in de praktijk brengen, als wij als gelovigen de vrede van Christus in onze harten laten regeren. (Kol. 3:15). Door die gezindheid in ons gestalte te laten krijgen, welke ook in Christus Jezus was, zullen wij door de verlichte ogen van ons hart in staat zijn ons uit te strekken naar het doel, de prijs der roeping Gods, die van boven is, in Christus Jezus. Dan vergeten we datgene wat achter ons ligt, en strekken we ons uit naar hetgeen vóór ons ligt: Een niet te bevatten hemelse heerlijkheid in Christus Jezus, onze Heere.

Om deze dingen in de praktijk te brengen is het van absoluut belang dat we Gods Woord op de **allereerste plaats** zetten. Waarschijnlijk bent u dat met mij eens. Maar toetst u dat eens bij uzelf. Wanneer u eens om u heen kijkt wat er in christelijk Nederland zo al niet gebeurt, hoeveel stromingen en leringen er in zoveel verschillende groepen naar voren worden gebracht. Wie heeft er gelijk? En waarom zoveel verschillende meningen? Zetten al die groepen en kerken Gods Woord op de allereerste plaats? Wanneer dat wel het geval zou zijn, dan is het toch wel bijzonder vreemd, dat onder leiding van die ene Geest van God zoveel verschillende meningen zijn ontstaan. Ik geloof niet dat dit onder leiding van Gods Geest is gebeurd. De mensen hebben hun oor te horen gelegd bij zeer veel menselijke redeneringen, bij zeer veel menselijke instellingen en leringen, en daarop hun fundament gebouwd.

Reeds vanaf de eerste eeuw na Christus hebben christenen Paulus' leer verlaten, die hij in opdracht van God moest bekend maken. Paulus zegt zelf aan het einde van zijn leven dat allen hem hebben verlaten. Dat betekent dat ze zijn leer, betreffende de onnaspeurlijke verborgenheid in Christus, hebben verlaten. Daarom is men in het algemeen totaal onbekend met de verkondiging van die "hoge weg", die leidt naar de hoogste positie (huisgenoten Gods), die een gelovige uit deze tijd in Christus kan bereiken. En wanneer integere

Bijbelonderzoekers trachten deze geweldige boodschap bekend te maken, gebeurt het meermalen dat ze als dwaalleraars worden weggezet.

Dit alles heeft in hoge mate te maken met de liefde voor de Waarheid van Gods Woord. De keuze die we moeten maken is waar onze liefde naar uitgaat. Gaat onze liefde uit naar allerlei menselijke inzetten, waarvan men vaak veronderstelt dat ze op het Woord zijn gefundeerd, of zijn we bereid enkel Gods Woord als toetssteen te hanteren?

Wanneer die gezindheid in ons gestalte krijgt, welke ook in Christus Jezus was (Fil 2:5-7), zullen wij door de verlichte ogen van ons hart een juist zicht krijgen op de boodschap van Paulus. Dan groeien wij ons aan de Waarheid houdende naar Hem toe die ons Hoofd is.

## Groeien wij?

Groeien is een normale gang van zaken voor die gelovige die zich wil laten leiden en opvoeden door Gods Woord. In Gods Woord is sprake van "kinderen", maar er is ook sprake van "zonen", die tot wasdom komen. Dit is het dagelijks leven ook zo. Toen we net op school kwamen leerden hoeveel 1+1 was, maar toen we ván school af gingen konden we vermenigvuldigen, delen, procenten berekenen, enz. Toen waren we de lesstof meester geworden. In geestelijke zin is dit precies zo.

Door onder leiding van Gods Geest het Woord tot ons te nemen, worden:

- ▲ "de heiligen" **toegerust** tot dienstbetoon, tot opbouw van het lichaam van Christus, totdat wij allen de eenheid des geloofs en der volle kennis van de Zoon Gods bereikt hebben, de mannelijke rijpheid, de maat van de wasdom der volheid van Christus. Dan zijn wij niet meer onmondig, op en neder, heen en weder geslingerd onder invloed van allerlei wind van leer, door het valse spel der mensen, in hun sluwheid, die tot dwaling verleidt, maar dan groeien wij, ons aan de waarheid houdende, in liefde in elk opzicht naar Hem toe, die het hoofd is, Christus. (Ef 4:12-15)

Dit alles wil niet zeggen dat we moeten werken om **behouden** te blijven, want ons behoud ligt voor 100% verankerd in het volbrachte werk van De Here Jezus Christus. Maar we moeten wel ons behoud bewerken of uitwerken. Dat wil zeggen dat we bezig mogen zijn te ontdekken wat God ons in Zijn Woord wil zeggen, dat we de dingen zoeken die boven zijn, dat we ontdekken wat het inhoudt, dat we gezegend zijn met **alle** hemelse zegeningen (Ef. 1:3). Dat we waardig onze roeping wandelen, en jagen naar de prijs der roeping Gods.

Het Woord wijst ons op Paulus, als een aansporing om zijn van God gegeven speciale boodschap nauwkeurig te volgen. Dit mede-navolgen van Paulus, is dus in praktijk ook het navolgen van Christus, want Paulus volgde Christus na. Dit navolgen leidt op de renbaan uiteindelijk tot het bereiken van de eindstreep en het behalen van de prijs der roeping Gods. In de praktijk betekent dit dat we Paulus' brieven (van na Handelingen 28) lezen en bestuderen om inzicht te krijgen in Gods plannen, met name dat plan van God, wat het dichtst bij ons staat, en speciaal aan ons is gericht, aangaande de Gemeente, het Lichaam van Christus. Dan leren wij ook, wat het voor onze dagelijkse wandel betekent, te mogen leven uit Zijn zeer overvloedige genade. Dan leren we ook dat de aardse omstandigheden waar we mee te maken hebben, van ondergeschikt belang zijn, maar dat we ons uitstrekken naar de dingen die boven zijn.

Dit "uitstrekken naar" wordt ons op meerdere plaatsen als **gebiedende wijs** gezegd, zoals in Kol 1:3, waar staat: "Zoekt! de dingen, die boven zijn, waar Christus is, gezeten aan de rechterhand Gods." en in Ef 5:8 lezen we: "Wandelt! als kinderen des lichts". En dáár broeders en zusters, dáár is ook ónze positie "**in het licht aan de rechterhand des Vaders**".

Het is met ons verstand niet te vatten, maar Gods Woord zegt het en daarom is het waar! Wanneer we al deze dingen in de Schrift ontdekken, dan leren we ook in afhankelijkheid, toewijding en overgave tot eer van Hem te wandelen, tot eer en prijs van Hem!

- ^ "Indien gij dan met Christus opgewekt zijt, zoekt de dingen, die boven zijn, waar Christus is, gezeten aan de rechterhand Gods. Bedenkt de dingen, die boven zijn, niet die op de aarde zijn. Want gij zijt gestorven en uw leven is verborgen met Christus in God. Wanneer Christus verschijnt, die ons leven is, zult ook gij met Hem verschijnen in heerlijkheid." (Kol 3:1-4)

"Weest daarom niet onverstandig, maar tracht te verstaan, wat de wil des Heren is." (Ef 5:17). Dit navolgen is niet altijd een gemakkelijke weg, dat hebben we kunnen zien bij Paulus, overal waar hij op zijn reizen kwam werd hij verstoten, en moest hij lijden omwille van het evangelie. Maar ook dat is genade, want we lezen in Fil 1:29: "Want aan u is de genade verleend, voor Christus, niet alleen in Hem te geloven, maar ook voor Hem te lijden." En:

- ^ "die "genade Gods is verschenen, heilbrengend voor alle mensen, om ons **op te voeden**, zodat wij, de goddeloosheid en wereldse begeerten verzakende, bezadigd, rechtvaardig en godvruchtig in deze wereld leven, verwachtende de zalige hoop en de verschijning der heerlijkheid van onze grote God en Heiland, Christus Jezus". (Titus 2:11-13)

Wanneer we Christus Jezus, de Here, aanvaard hebben, "wandelt! in Hem, geworteld! en dan opgebouwd! wordend in Hem, bevestigd! wordend in het geloof, zoals u geleerd is, overvloeiende in dankzegging. Ziet toe, dat niemand u medeslepe door zijn wijsbegeerte en door ijdel bedrog in overeenstemming met de overlevering der mensen, met de wereldgeesten en niet met Christus." (Kol 2:6-8)

Paulus was vervuld met grote liefde voor zijn toehoorders, zoals heel duidelijk blijkt uit de tekst, die voor ons ook zeer belangrijk is:

- ^ "Daarom houden ook wij sedert de dag, dat wij dit gehoord hebben, niet op voor u te bidden en te vragen, dat gij met **de rechte kennis** van zijn wil vervuld moogt worden, in alle wijsheid en geestelijk inzicht, om de Here **waardig te wandelen**, Hem in alles te behagen, in alle goed werk vrucht te dragen en **op te wassen in de rechte kennis van God.**" Kol 1:9-10

Bert Boersma, oktober 2017, boersmaklm@hetnet.nl