

De Zondvloed en het Verbond met Noach

We vinden die geschiedenis in Gen. 6, 7, 8 en een stukje van hoofdstuk 9, waar Noach dan op die gereinigde aarde komt, als hij de ark opent en daar met zijn familie de nieuwe aarde betreedt. We lezen Gen. 6:9-22:

▲ “Dit is de geschiedenis van Noach. Noach was onder zijn tijdgenoten een rechtvaardig en onberispelijk man; Noach wandelde met God. 10 En Noach verwekte drie zonen: Sem, Cham en Jafeth. 11 De aarde nu was verdorven voor Gods aangezicht, en de aarde was vol geweldenarij. 12 En God zag de aarde aan, en zie, zij was verdorven, want al wat leeft had zijn weg op de aarde verdorven. 13 Toen zeide God tot Noach: Het einde van al wat leeft is door Mij besloten, want door hun schuld is de aarde vol geweldenarij, en zie, Ik ga hen met de aarde verdelgen. 14 Maak u een ark van goferhout; met vakken zult gij de ark maken en haar van binnen en van buiten met pek bestrijken. 15 En zo zult gij haar maken: driehonderd el zal de lengte der ark zijn, vijftig el haar breedte en dertig el haar hoogte. 16 Gij zult aan de ark een lichtopening maken, en een el van boven af zult gij die afwerken, en de ingang der ark zult gij in haar zijkant aanbrengen; met een onderste, een tweede en een derde verdieping zult gij haar maken. 17 Want zie, Ik ga een watervloed over de aarde brengen om al wat leeft, waarin een levensgeest is, van onder de hemel te verdelgen; alles wat op de aarde is, zal omkomen. 18 Maar met u zal Ik mijn verbond oprichten, en gij zult in de ark gaan, gij en uw zonen en uw vrouwen de vrouwen uwer zonen met u. 19 En van al wat leeft, van alle vlees, van alles zult gij een paar in de ark brengen om het met u in het leven te behouden; mannetje en wijfje zullen zij zijn. 20 Van het gevogelte naar zijn aard en van het vee naar zijn aard, van al het kruipend gedierte van de aardbodem naar zijn aard, van alles zal een paar tot u komen om het in het leven te behouden. 21 En gij, neem u van alle voedsel, dat gegeten wordt, en verzamel het bij u, opdat het voor u en voor hen tot spijs zij. 22 En Noach deed het; geheel zoals God het hem geboden had, deed hij.”

We lezen ook nog Gen. 8:18-22:

▲ “Toen ging Noach uit, en zijn zonen en zijn vrouw en de vrouwen zijner zonen met hem. 19 Al het wild gedierte, al het kruipend gedierte en al het gevogelte, alles wat zich op de aarde roert, naar hun geslachten, ging uit de ark. 20 En Noach bouwde een altaar voor de Here, en hij nam van al het reine vee en van al het reine gevogelte en bracht brandoffers op het altaar. 21 Toen de Here de liefelijke reuk rook, zeide de Here bij Zichzelf: Ik zal de aardbodem niet weer vervloeken om de mens, omdat het voortbrengsel van des mensen hart boos is van zijn jeugd aan, en Ik zal al wat leeft niet weer slaan, zoals Ik gedaan heb. 22 Voortaan zullen, zolang de aarde bestaat, zaaiing en oogst, koude en hitte, zomer en winter, dag en nacht, niet ophouden.”

Het feit dat er een zondvloed is geweest wordt door de hedendaagse wetenschap vaak in twijfel getrokken, hoewel natuurlijk na het getuigenis wat we hier uitgebreid vinden, er ook over de hele wereld nog talloze verhalen gevonden worden. Je kan naar de Noord-Amerikaanse indianen gaan, of naar Midden-Amerika, Zuid-Amerika of naar Afrika en Azië, zelfs naar Australië, overal zijn fragmenten gevonden van verhalen over de zondvloed. Allemaal lopen ze een beetje parallel. Vaak is de naam van Noach wel verbastert tot een

plaatselijke naam. Heel de wereld getuigt van zondvloed verhalen. Het moet ook een enorme indruk hebben gemaakt op Noach en zijn zonen en zijn kleinkinderen. Die kinderen hebben dat ook meegenomen, ook toen zij door de Babylonische spraakverwarring, verstrooid werden over heel de wereld. Ze hebben allemaal wel fragmenten opgetekend.

De “zondvloed” betekent eigenlijk “grote vloed”. Dat woord “zond” vindt je nog terug, als je op vakantie gaat naar Scandinavië. Want bij Denemarken ga je oversteken naar Zweden, dan ga je “het Sont” over, dat is dat woord “zond”. In dat gebied spookt het nogal, er staan sterke stromingen, juist in dat smalle gebied tussen Denemarken en Zweden. Er zijn daar schepen vergaan, het is bijzonder dat ze dat gedeelte de naam “Sont” hebben gegeven. Een enorme vloed kan zich daar ontwikkelen. Natuurlijk valt zo’n vloed, die zich daar voordoet, in het niet bij die toenmalige wereld, die de wereld van de voortijd heeft vernietigd.

In Gen.7:17-22 staat:

- ▲ “17 En de vloed was veertig dagen over de aarde en de wateren wiesen en hieven de ark op, zodat zij oprees boven de aarde. 18 Toen de wateren zeer toenamen en sterk wiesen boven de aarde, dreef de ark op de wateren. 19 En de wateren namen geweldig sterk toe over de aarde, en alle hoge bergen onder de ganse hemel werden overdekt. 20 Vijftien el daarboven stegen de wateren, en de bergen werden overdekt. 21 En al wat leeft, dat zich op de aarde roert, het gevogelte, het vee en het wild gedierte en alle wemelend gedierte, dat op de aarde wemelt, benevens alle mensen, kwamen om. 22 Alles, in welks neus de adem van de levensgeest was, alles wat op het droge was, stierf.”

Alles kwam om, een enorme vloed kwam er over de aarde. Niet alleen het gevogelte en het wild gedierte, ook alle mensen kwamen om. Dat is nogal een ingrijpen van God. Het moest ook wel gebeuren, dat God niet anders kon doen, dan ingrijpen en die wereld verwoesten. Vanaf Gen. 3 zie je dat daar die vijandschap is tussen de komst van het vrouwenzaad en de slang. Die vijandschap is voortgezet tussen de geslachten van Kaïn en de geslachten van Seth. Direct is daar al de moord op Abel. Satan wilde al meteen het “vrouwenzaad” vernietigen, maar dat mislukte. Satan kon dat vrouwenzaad niet verhinderen, want Adam kreeg van de Heere een nieuwe zoon, Adam verwekte bij zijn vrouw Seth.

Omdat satan niet Gods plan kon verijdelen, heeft hij getracht heel dat geslacht te verontreinigen, te vermengen met engelenzaad. Zo trachtte satan de komst van het vrouwenzaad onmogelijk te maken, de komst van de Messias, de Christus, te verijdelen. Dat vermengen doet hij altijd, zo lees je dat in Matt. 13 de gelijkenis van het onkruid in de akker. Math 13:24-28:

- ▲ Nog een gelijkenis hield Hij hun voor en Hij zeide: Het Koninkrijk der hemelen komt overeen met iemand, die goed zaad gezaaid had in zijn akker. 25 Doch terwijl de mensen sliepen, kwam zijn vijand en zaaide er onkruid overheen, midden tussen het koren, en ging weg. 26 Toen het graan opkwam en vrucht zette, toen kwam ook het onkruid te voorschijn. 27 Daarna kwamen de slaven van de eigenaar en zeiden tot hem: Heer, hebt gij niet goed zaad in uw akker gezaaid? Hoe komt hij dan aan onkruid? 28 Hij zeide tot hen: Dat heeft een vijandig mens gedaan.”

Het vermengen in die voortijd van het menselijk zaad met dat engelen zaad, had tot gevolg dat de “Gibbor” op aarde kwamen, die mannen van naam, de giganten.

Dat vermengen van dat zaad heeft een vijand gedaan, dat heeft satan gedaan. Dat is altijd de tactiek van de satan, daar moet je ook in ons leven voor oppassen, namelijk die vermenging, het vermengen van de waarheid met de leugen. Wanneer we tegen een halve waarheid aanlopen of een halve leugen, zeggen we wel eens dat een halve leugen, erger is dan een hele leugen. Je kunt het soms moeilijk herkennen.

Het gevolg was ook desastreus in die wereld van de voortijd. Want je ziet dat onder leiding van dit nakroost van engelen en dochters der mensen, de “geweldigen” geboren werden. Onder leiding van deze geweldigen keert de hele wereld zich tegen God. Heel die wereld hield totaal geen rekening meer met God. Het liep erop uit, dat die hele wereld vol was van geweldenarij, al wat leefde zijn weg op de aarde had verdorven.

Zo staat het in Gen. 6:11-12:

- ▲ “De aarde nu was verdorven voor Gods aangezicht, en de aarde was vol geweldenarij. 12 En God zag de aarde aan, en zie, zij was verdorven, want al wat leeft had zijn weg op de aarde verdorven.

Je zou kunnen zeggen, het kwam langzamerhand tot een hoogtepunt. Het heeft wel een hele tijd geduurd voordat het tot zijn hoogtepunt kwam. Het werd zelfs precair of er nog wel iemand was uit het geslacht van Seth, die zich daarvan rein bewaarde en zich niet met de leugen en de rebellie tegen God inliet, maar nog echt met God wandelde. Een persoon die ook een voortzetting kon zijn van het geslacht van het vrouwenzaad. Er was er maar één en dat was Noach. Hij was een uitzondering in die wereld. Alleen Noach wandelde met God. Gods voornemen der eeuwen, hing (menselijk gezien) aan een zijden draadje. Er dreigde gevaar, dat het vrouwenzaad nooit meer zou kunnen worden voortgezet. God kon niet anders dan ingrijpen om satans pogingen een halt toe te roepen. Hij moest wel deze wereld vernietigen, zo spreekt God dat uit in Gen 6:13:

- ▲ “Toen zeide God tot Noach: Het einde van al wat leeft is door Mij besloten, want door hun schuld is de aarde vol geweldenarij, en zie, Ik ga hen met de aarde verdelgen.”

God spaarde wel Noach, want Noach moest een ark bouwen. Er staat hier niet bij hoeveel mensen er gered werden, maar Petrus merkt op in 2 Petr. 2:5:

- ▲ “En de wereld van de voortijd niet gespaard heeft, maar Noach, de prediker der gerechtigheid, met zeven anderen bewaard heeft, toen Hij de zondvloed over de wereld der goddelozen bracht.”

Noach is dus gered met 7 anderen. Noach is de 8e. Petrus legt de nadruk op 8e, omdat ze in het Hebreeuws niet het decimale getalsterkte kennen. Wij tellen van 1 tot 10, bij tien is er weer een nieuwe reeks, maar zij tellen maar tot 8, met 8 begint er weer een nieuwe reeks. Ze tellen dus tot 7 en de 8e is weer van de nieuwe reeks. Dat zien we ook duidelijk terug in de week die wij hebben, die bestaat uit 7 dagen en na die 7 dagen komt de 8e. Het getal 8 spreekt van een nieuw begin.

Bij Noach is er ook een nieuw begin. Noach komt ook terecht op een nieuwe aarde, op een gereinigde aarde. Dat nieuwe begin, dat begint ook met 3 zonen. Van die 3 zonen is er een,

die toch weer ten prooi valt aan de boze. Het was Cham die lachte zijn vader uit. Wie echter het nieuwe begin maakten, dat waren Sem en Jafeth.

De getalswaarde van die 3 zonen is exact 888 en dat is weer de getalswaarde van het woord Messias, het woord Christus, Hij is het nieuwe begin. Noach met zijn zonen zetten ook de geslachtslijn van Christus voort, welke zal uitlopen op de Messias, getal 888. Die getalswaarden die spreken in deze geschiedenis enorm, ze spreken van alle tijdstippen die hier worden genoemd. Als je dat naar de Hebreeuwse kalender gaat rekenen, van al die dagen die worden genoemd, dan blijken dat sabbatsdagen te zijn. Dat spreekt van rust die zal komen op die gereinigde aarde. Noach was 600 jaar oud toen de watervloed over de aarde kwam. Zes is het getal van de mens. We lezen in Gen. 8:13:

- ▲ “In het zeshonderd en eerste jaar, in de eerste [maand], op de eerste der maand, waren de wateren opgedroogd van de aarde; daarop verwijderde Noach het luik van de ark, en hij zag uit, en zie, de aardbodem droogde op.”

Het is wonderlijk als het 600e levensjaar van Noach voorbij is, beginnen we te tellen op naar de 700e jaar in Noach zijn leven. Dat spreekt van rust, de sabbatsrust. Noach's ervaring loopt daar parallel mee. Hij heeft in zijn leven meegemaakt, hoe het getal zes van de mens zijn volheid bereikte, en hoe de aarde vol werd van geweldenarij, hoe het tot zijn hoogtepunt kwam. Dat God toen ingreep en heel de wereld veranderde, daarna kwam Noach in de rust samen met zijn gezin.

Noach's ervaringen van zowel voor als na de zondvloed zijn dus profetisch. En zo wordt het ook in de Bijbel gebruikt. De Heere Jezus gebruikt ook de dagen van Noach in het Woord. De Heere Jezus spreekt over die tijd van vóór de zondvloed. De Heere vergelijkt die dagen hoe het zal zijn in de dagen van de komst van de Zoon des mensen. We lezen daarover in Matt. 24:37-38:

- ▲ “Want zoals het was in de dagen van Noach, zo zal de komst van de Zoon des mensen zijn. 38 Want zoals zij in die dagen voor de zondvloed waren, etende en drinkende, huwende en ten huwelijk gevende, tot op de dag, waarop Noach in de ark ging.”

De Heere vergelijkt de dagen van Noach met de dagen die vooraf gaan aan de komst van de Zoon des mensen. Net zo goed het in Noach's dagen tot zijn hoogtepunt kwam, en er een oordeel plaatsvond, zal er ook een oordeel plaatsvinden in het laatst der dagen. Net zo goed er na dat dat oordeel in de dagen na de zondvloed Noach terecht kwam op een gereinigde aarde, zo komt ook de mensheid na het oordeel van de Zoon des mensen, in de wederkomst, terecht in de toekomstige aïoon, waar er rust is. Waar er ook sabbatsrust is, waarin Christus zal regeren.

Die hele periode van het 1000-jarig vrederijk is het rijk waarin Christus als de Vrededorst zal heersen. De ervaring van Noach is eigenlijk een profetische ervaring. Er zit als het ware een dubbele bodem in. Je kan het oordeel van voor de zondvloed vergelijken met Christus wederkomst, met de tijd die aan Zijn komst vooraf gaat.

Er zit een symboliek in de scheppingsdagen van Gen. 1, van die zes dagen en die zevende dag, de rustdag. De mens zal in feite zes dagen werken, en als je dan naar dat “voornemen der eeuwen” kijkt, dan is ook te verwachten, dat die zevende eeuw, de eeuw van de sabbatsrust zal zijn. Bij God is één dag als 1000 jaar en 1000 jaar als één dag. Je ziet dat er zes dagen zijn van 1000 jaar, waarin de mens werkt en met zijn zonden tot een hoogtepunt

zal komen, in de mens der wetteloosheid, ook wel genoemd “de antichrist”. Dan weet je ook dat het dan tot een hoogtepunt zal komen.

Ook dan zal Christus ingrijpen. Dan op de zevende dag komt de dag des Heeren, de sabbats rustdag, die komt voor deze aarde. Jezus Christus die dán heerst op de aarde. Het komen van Noach uit de ark is precies op de eerste dag van het nieuwe 1000 tal en op het 100 tal in zijn leven. Zo zal de komst des Heeren zijn op de eerste dag van de komende 1000 tal, bij aanvang van 7000 serie, het 1000 jarig vrederijk er zal zijn. Dan weten we ook dat die periode van Christus overeenkomt met de wedergeboorte, dat zegt Hij in Matt. 19:28:

▲ “Jezus zeide tot hen: Voorwaar, Ik zeg u, gij, die Mij gevolgd zijt, zult in de wedergeboorte, wanneer de Zoon des mensen op de troon zijner heerlijkheid zal zitten, ook op twaalf tronen zitten om de twaalf stammen van Israël te richten.”

Dat zal zijn in die nieuwe aïoon, in de toekomst des Heeren, die sabbatdag, die zevende dag van 1000 jaar in Gods schepping. Dat zal een dag zijn van wedergeboorte voor de mensheid. Het is nog geen nieuwe schepping, het is een wedergeboorte. Zo zal wel de ervaring voor de mens op aarde zijn, dat er iets nieuws ontstaat. De mensen zullen opnieuw weer oud worden, zoals in de voortijd, waar ook de mens bijna 1000 jaar oud werd.

Adam werd 930 jaar oud en Noach, de laatste hier zou je kunnen zeggen, wordt totaal 950 jaar oud. Enorme leeftijden werden bereikt, dat zul je straks weer zien.

Toch is het nog niet de nieuwe aarde en de nieuwe hemelen. Het is niet de nieuwe schepping, die na de toekomstige dag des Heeren, na die 1000 jaar er zal zijn. Maar het zal wel voor de mensheid een enorme openbaring zijn, dat opeens heel deze wereld en de toestand in deze wereld veranderd zal zijn.

Al deze punten wijzen er dus op, dat de zondvloed een type is van de wederkomst van Christus en het oordeel wat er dan komt, dat daarna een nieuwe aïoon aanbreekt.

Het bouwen van de ark was natuurlijk een daad van geloof voor Noach, dat kunnen we duidelijk lezen in Hebr. 11:7

▲ “Door het geloof heeft Noach, nadat hij een godsspraak ontvangen had over iets, dat nog niet gezien werd, eerbiedig de ark toebereid tot redding van zijn huisgezin; en door dat (geloof) heeft hij de wereld veroordeeld en is hij een erfgenaam geworden der gerechtigheid, die aan het geloof beantwoordt.”

Noach ging iets bouwen, hij aanvaarde die Godsspraak over iets wat nog niet gezien werd. En hij heeft eerbiedig die ark toebereid. We moeten ons realiseren, dat datgene wat God tegen Noach had gezegd, in de ogen van de wereld van de voortijd, onwerkelijk was. Dat God besloten had, dat Hij al wat leeft met een watervloed om zou brengen. Men kon zich daar geen voorstelling van maken. Wij kunnen ons daar wel degelijk een voorstelling van maken. Dat wij in Nederland, als waterland altijd te maken hebben met de dreiging van het water en weten hoe sterk die krachten kunnen zijn, en wanneer wij kijken naar de watersnoodramp in Zeeland en de tsunami in Azië.

De kracht van het water was enorm in de wereld van de voortijd. Maar de mensen die toen leefden kenden dat niet. Men kende het verschijnsel van regen totaal niet. Elke dag bevochtigde de dauw de aarde. Zo ontving de aarde zijn water, een meer overvloedige dauw. Dat kwam omdat er een broeikas effect op aarde was, doordat er enorme watermassa's waren opgebouwd, boven de hemelen, boven het uitspannel. God had ook scheiding gemaakt tussen de wateren beneden en de wateren boven. Dat was niet de scheiding die wij

kennen. Wanneer wij een paar wolken zien, en het gaat regenen, en de zon schijnt tegen de regen aan, dan zie je in zo'n regenbui opeens de regenboog. De mensen van de voortijd hadden nog nooit een regenboog gezien. Dit was pas te zien na de zondvloed. Toen wees ook God Noach op dat teken als het teken van het verbond dat God met Noach sloot. De natuurkundigen probeerden daar zich een voorstelling van te maken. Dat dat watergewelf, dat zich om de aarde bevond, een soort broeikas effect gaf. Waardoor er een constante temperatuur op aarde was. Als je in het Westland een kas inloopt, die wit geschilderd is, omdat daar de zon op staat te branden, dan heerst daar een hete, vochtige temperatuur.

Wanneer je kijkt naar allerlei dieren die nu niet meer leven zoals dinosaurussen e.d., die men vindt, dan stelt men zich voor, dat het heel erg tropisch moet zijn geweest. Je kunt daaruit opmaken dat het op aarde toen wel een constante temperatuur moet zijn geweest. Er was ook niet sprake van noord en zuid e.d. Er was geen sprake van jaargetijden, geen sprake van hitte en kou. Na de zondvloed was daar wel sprake van, de hele natuur was toen anders en door de zondvloed heeft de natuur een enorme verandering ondergaan. God had de stabiliteit in de natuur, die daar was, doorbroken. Dat hele watergewelf stortte naar beneden op de aarde, terwijl de waterdiepten van de aarde zich openden. Dat watergeweld duurde 40 dagen en alles en iedereen kwam om. De mensen konden te midden van dat geweld ook niet naar de bergen vluchten, zelfs die kwamen onder water te staan, de wateren namen zeer sterk toe. We lezen in Gen 7:20 dat het water 15 el (= 7.50 m) boven de hoogste berg stond.

De ark verhief zich en kwam terecht op de berg Ararat. Na verloop van 150 dagen werd het water minder, de wateren werden rustiger. Toen was het nog niet drooggefallen, het duurde nog maanden en maanden, voordat de wateren in de kolken begon weg te zakken. We kennen wel die waterdiepten die ze tegenwoordig wel ontdekken, dat er diepten zijn van 12 km diep. Pas na maanden kon Noach de ark verlaten. Hij heeft totaal 365 dagen doorgebracht in de ark dat is dus een vol jaar. Die berg wordt in het Perzisch "kohinoel" genoemd, wat betekent; Noach's berg. De Armeniërs, die in dat gebied wonen noemen die berg Mesasoesa wat betekent: berg van de ark. De berg Ararat is 5162 meter hoog, je vind daarop ook de eeuwige sneeuw. Volgens de overleveringen mocht je die berg ook nooit beklimmen. In 1862 was er een Fransman "Baron" geheten, en hij is de eerste die de berg beklommen heeft.



Later zijn er nog wel eens expedities geweest om de berg Ararat te beklimmen, het is nogal een onherbergzaam gebied en behoorlijk gevaarlijk. De ark hebben ze tot op heden niet gevonden. Ze hebben wel eens delen gevonden, wat uitsteekt op de berg, toch is de ark in het ijs van de berg verborgen.

Sommigen menen, dat als de ark gevonden zou worden, daar een enorm getuigenis van uit zou gaan, dat het Woord van God onfeilbaar is. Wij weten dat Gods Woord onfeilbaar is!

Het eerste wat Noach doet, als hij de ark uitkomt, is dat hij een offer brengt. Hij bouwt een altaar en brengt daarop brandoffers. God sluit dan met Noach een verbond. Dat lezen we in Gen.9:8-17

▲ “8 En God zeide tot Noach en tot zijn zonen met hem: 9 Zie, Ik richt mijn verbond op met u en met uw nageslacht, 10 En met alle levende wezens die bij u zijn: het gevogelte, het vee en het wild gedierte der aarde bij u, allen, die uit de ark gegaan zijn, alle gedierte der aarde. 11 Ik dan richt mijn verbond met u op, dat voortaan niets dat leeft, meer door de wateren van de zondvloed zal worden uitgeroeid, en dat er geen zondvloed meer wezen zal, om de aarde te verderven. 12 En God zeide: Dit is het teken van het verbond, dat Ik geef tussen Mij en u en alle levende wezens, die bij u zijn, voor alle volgende geslachten: 13 Mijn boog stel Ik in de wolken, opdat die tot een teken zij van het verbond tussen Mij en de aarde. 14 Wanneer Ik dan wolken over de aarde breng en de boog in de wolken verschijnt, 15 Zal Ik mijn verbond gedenken, dat tussen Mij en u en alle levende wezens van alle vlees bestaat, zodat de wateren niet weer tot een vloed zullen worden om al wat leeft te verderven. 16 Als de boog in de wolken is, dan zal Ik hem zien, zodat Ik mijn eeuwig verbond gedenk tussen God en alle levende wezens van alle vlees, dat op aarde is. 17 En God zeide tot Noach: Dit is het teken van het verbond, dat Ik heb opgericht tussen Mij en al wat op de aarde leeft.”

Bijzonder is, dat we in vers 13 lezen dat er wolken waren. Dat was iets compleet nieuws voor Noach. En dat er een regenboog in verscheen, had hij nog nooit eerder waargenomen. Ook nieuw is, dat het verbond wat hier gesloten wordt, dat het een eeuwig verbond is, een verbond voor eeuwig, een aionisch verbond. Dat betekent niet voor altijd, maar een verbond voor de tegenwoordige aion, die loopt van de zondvloed tot aan de wederkomst van Christus. Dat is de tegenwoordige boze eeuw.

Zolang deze aion er is, deze gesteldheid op aarde, belooft God dat Hij niet meer deze aarde door een vloed van water zal doen vergaan. Gen.8:22:

▲ “Voortaan zullen, zolang de aarde bestaat, zaaing en oogst, koude en hitte, zomer en winter, dag en nacht, niet ophouden.”

Zolang deze aion er is, is dit de toestand op aarde met de jaargetijden. Het zal niet ophouden. Pas in de volgende aion komt daar een verandering in. Dat is dan een nieuwe tijd, dan is er iets nieuws gekomen. Het is bijzonder dat hier in Genesis het woord “verbond” acht keer voorkomt. Acht is het getal van het nieuwe begin. Eén keer komt het voor vóór de zondvloed en zeven keer ná de vloed. God sluit niet alleen een verbond met Noach, maar ook met het gedierte, met geheel deze aarde.

Er is nog een parallel te trekken uit dit gedeelte, namelijk tussen de dagen van Noach, wat een komst is op een gereinigde aarde, en in de toekomst met de wederkomst van Christus. Dan zal er ook een gereinigde aarde ontstaan. De tijd van Noach, wordt typologisch dus heen gewezen naar die toekomstige tijd.

Typologisch wordt ook nog terugverwezen. Want wat Noach hier meemaakt, dat heeft Adam met zijn vrouw op gelijke wijze meegemaakt, ook die kwamen op een gereinigde aarde. Zo kwam ook Noach op een gereinigde aarde. God zegent Adam en dan zegent God Noach eigenlijk met de woorden, zoals hij Adam had gezegd. Zo lezen we in Gen. 9:1:

▲ “En God zegende Noach en zijn zonen en zeide tot hen: Weest vruchtbaar, wordt talrijk en vervult de aarde.”

Het zelfde zegt God tegen Adam in Gen. 1:28:

▲ “En God zegende hen en God zeide tot hen: Weest vruchtbaar en wordt talrijk; vervult de aarde en onderwerpt haar, heerst over de vissen der zee en over het gevogelte des hemels en over al het gedierte, dat op de aarde kruipt.”

Steeds die parallellen. Toch zijn er een paar verschillen. We zien dat Gods zegen voor Adam en Noach niet helemaal hetzelfde zijn. Want het “onderwerpen en heersen over...” was voor Noach niet meer aan de orde. De eerste mens Adam had laten zien, dat de mens daartoe niet in staat was.

En als je kijkt naar de voorziening van voedsel, dan is er een uitbreiding bij Noach, dat lezen we in Gen. 9:3:

▲ “Alles wat zich roert, wat leeft, zal u tot spijs zijn; Ik heb het u alles gegeven evenals het groene kruid.”

Je vindt hier dus een uitbreiding richting het eten van vlees. Blijkbaar is dat nodig, om ook te leven op deze veranderde aarde, en geeft God daar de ruimte voor. De omstandigheden waarin de mens tegenwoordig leeft, is anders.

De parallellen tussen Adam en Noach die zijn er veel, want Noach leefde op een gereinigde aarde, nadat een grote vloed over de aarde was geweest. Ook Adam leefde op een aarde waarover een grote vloed was geweest. In Gen. 1:2 lees je over die grote vloed. Toen had er ook een oordeel plaatsgevonden.

Als je gaat naar 2 Petr. 3:5-6, waar Petrus spreekt over de toenmalige wereld, die door een vloed is vergaan. Veel Bijbelverklaarders vliegen elkaar dan in de haren, want de één zegt: “Dit is de tijd van Noach.” En de ander zegt: “Dit is de tijd van Adam, dat is de zondvloed van Gen.1:2.” Er zit een sterke parallel tussen Adam en Noach.

Die parallel gaat zelfs nog verder, want Adam kreeg Kaïn, Abel en Seth. Hij heeft misschien nog wel meer kinderen gehad, maar er zijn er maar drie aan ons bekend. Noach kreeg ook drie zonen, Sem, Cham en Jafeth. Hij heeft er misschien ook wel meer gehad, maar er worden ons maar drie genoemd.

Eén van die drie zonen van Adams viel. Dat was Kaïn. En van Noach's zonen viel, dat was zijn zoon Cham. En Kaïn en Cham werden beiden vervloekt.

Zo gaan die parallellen maar door en door. Adam viel in de hof van Eden, hij deed daar iets

verkeerds. Noach viel ook in een hof, hij had een wijngaard geplant en dronk daar teveel wijn en werd dronken. Vervolgens vind je de parallellen tussen hun levens, want Adam ontdekte dat hij naakt was en hij schaamde zich. Ook Noach ontdekte, dat hij naakt was en hij schaamde zich.

Zo zie je hoe Adams en Noach's leven nogal wat parallellen vertonen met elkaar. Parallellen naar het verleden en naar de toekomst. Dat is de rijkdom van Gods Woord, daar mogen we van leren. De zondvloed is waarachtig over deze aarde geweest en die heeft die toenmalige wereld teniet gedaan.

De aarde die wij nu kennen, in deze tegenwoordige aïoon, met zijn jaargetijden, met zijn kou en hitte enzovoort. De mens denkt, dat het nooit zal veranderen, maar wij weten als Christus straks wederkomt, zal er ook weer een verandering optreden. En vervolgens zal het er daarna op de nieuwe aarde en de nieuwe hemel ook weer anders uitzien.

Alles zal lopen naar Gods plan, Gods voornemen der eeuwen, dat Hij uitvoert naar Zijn volmaakt bestek.

Juni 2017

Opgemaakt naar een Bijbelstudie van Denijs van Zuijlekom door Wieb Rodenhuis.